

Let's go slow SNOW

Niet dringen voor de skilift, geen hossende après-skiërs – maar wel urenlang sneeuwwandelen, in de spa duiken en rozig neerploffen voor de open haard in de herberg die als thuis voelt. Ver buiten de gebaande pistes vond JAN drie wintersportplekken voor de liever-lui-liefhebber van *slow snow*.



1477 Reichhalter



THAUS REICHHALTER



1477 Reichhalter



1477 Reichhalter

En middag sneeuwschoenwandelen in een beschermd natuurgebied of lekker duurzaam met tourski's tegen de berg op, om daarna in alle rust en stilte naar beneden te zoeven. Geen lange rijen voor de skilift, geen stuiterende après-ski. Wel na een heerlijke dag in de frisse bergen, thuiskomen op een plek waar het haardvuur brandt en waar de lobby voelt als je eigen huiskamer. De drie onderstaande hotels zijn de perfecte uitvalsbasis voor de ontdekking van drie winterbestemmingen die nu eens níét op een ieders bucketlist staan.

BIJNA ALLEEN OP DE WERELD

Hotel 1477 Reichhalter
Waar Italië, Lana, Südtirol

Wie komt om kilometers te maken op de skipiste, kan beter kiezen voor de nabijgelegen Val Gardena of Val Badia. Maar er zijn genoeg andere redenen om vanuit Bolzano door te rijden richting Merano. In het dorpje Lana opende afgelopen zomer de herberg 1477 Reichhalter. Eigenaar Klaus Dissertori groeide op in de familiehotel Schwarzschild, een paar straten verderop. Hij is pas 36 jaar maar een hotelier in hart en nieren. Een paar jaar geleden kocht hij een historisch huis in het hart van het dorp en maakte er zijn droomhotel van. 'Tets ouds en iets nieuws tegelijk,' aldus Klaus. 'Alles wat ik zelf fijn vind aan een hotel, heb ik erin gestopt: persoonlijkheid, warmte, ruimte en comfort. Ik houd van ruime, comfortabele kamers waar het

patina op de muren zit maar die best ingericht kunnen zijn met design.'

KLEIN EN FIJN

Als je de hoofdstraat van Lana in loopt, valt de houten gevel van Reichhalter direct op. Het zachtgeel en olijfgroen waarmee de buitenkant geschilderd is, zijn de originele kleuren. Maar dan lekker fris overgeschilderd. Je stapt binnen in een kleine hal, waar een zware houten tafel dienst doet als receptie. Het donkere hout van de tafels en stoelen contrasteert mooi met de stopverfachtige kleuren van de rest van het interieur. Rechts is een kleine eetzaal waar een innovatieve Tiroler keuken wordt geserveerd. Denk aan tortellini gevuld met pulled pork. De signature cocktail is een eigen versie van de Hugo, met gember in plaats van vlierbloesemsiroop. Links is een koffiekamer waar goede koffie geschonken wordt in vintage servies met een gouden randje. Een fijne plek en zo denkt de lokale bevolking er blijkbaar ook over want de koffiekamer fungeert als dorps-Konditorei. Het handjevol hotelgasten (want maar zeven kamers) dat ertussen zit, valt nauwelijks op.

Mijn kamer op de eerste etage is ruim en licht. Op de vloer lichte, onbewerkte houten planken, de lakens op het bed krakend wit. De verleiding is groot om neer te ploffen op de bank met een van de internationale magazines die ruimschoots voorhanden zijn. Maar dat is volgens Dissertori eigenlijk niet de bedoeling. Zijn hotel moet uitnodigen om de omgeving te ontdekken. Dus dat doen we dan maar. *Dubbele kamer met ontbijt vanaf € 125 per persoon* 1477reichhalter.com ►

PURE NOSTALGIE

Vanuit Lana gaat een cabinebaan omhoog naar Vigiljoch. Dit is wat de Lanesi hun lokale berg noemen en waar alle kinderen uit het dorp leren skiën. Boven aan de cabinebaan staat het beroemde designhotel Vigilus Mountain Resort, dat in 2001 door architect Matteo Thun werd gebouwd. Je kunt er alleen met de cabinebaan komen en dat geeft het na al die jaren nog altijd iets magisch. Thun was zijn tijd vooruit en Vigilus Mountain is een duurzaam hotel gemaakt van hout, glas en staal. Ook wie er niet logeert, kan er zo'n geweldige schnitzel gaan lunchen in Stube Ida. Het terras ligt de hele dag pal in de zon. Je kunt er, net als ik, een behandeling in de hotelspa boeken, om einde dag met de kabelbaan als herborer terug te keren naar het dal. Op de Vigiljoch kan trouwens ook worden geskied.

Er is een heerlijke bosafdaling die voor beginners goed te doen is, maar je kunt ook een sleetje huren en naar beneden rodelen

Er is boven maar één stoeltjeslift. Zo'n hele ouderwetse met enkele stoelen. Pure nostalgie! Bij voldoende sneeuw is er een heerlijke bosafdaling die ook voor beginners goed te doen is. Je kunt ook een sleetje huren en naar beneden rodelen. vigilius.it

DE TOCHT DER TOCHTEN

De volgende dag word ik opgehaald door Heinrich, de aan het hotel verbonden gids die mij meeneemt voor een sneeuwschoenwandeling op de Monte Sous. De wandeling gaat hoog over de alm, door uitgestrekte sneeuwvlakten en met in de verte steeds dat spectaculaire zicht op de toppen van de Dolomieten. Hier zijn geen skiliften meer, geen wegen en slechts heel af en toe een hut waar koffie wordt geschonken. We komen tijdens de vier uur durende wandeling welgeteld twee langlaufers en een tourskiër tegen. We lunchen boven bij een ruïne met kaas en spek dat Heinrich uit zijn rugzak tovert. Hij schenkt er een glas vernatsch bij, een lokale rode wijn die niet veel om het lijf heeft maar hier op deze plek goddelijk smaakt. Het sneeuwschoenwandelen is nieuw voor mij maar hier kan geen ski-dag tegenop. Toch een dag skiën? Vanuit Lana rij je in een half uurtje naar Schwemmalm; met 6 liften en 25 km piste een klein maar gevarieerd skigebied. Het heeft een paar mooie lange bosafdalingen. ►

Voor meer informatie over Lana en omgeving, kijk op suedtirol.info/nl





Hotel Regina



Hotel Regina

BOND EXPERIENCE

Hotel Hotel Regina
Waar Zwitserland, Mürren,
Bernese Oberland

Op het station van het Zwitserse Lauterbrunnen ga ik naar links terwijl mijn medereizigers naar rechts gaan. Dat is doorgaans een goed teken. Terwijl zij wachten op de treinen naar bekende wintersportdorpen als Wengen en Grindelwald ga ik verder met een kabelbaan richting Mürren. Dit bijzondere Zwitserse bergdorp ligt op een zonnig plateau hoog boven het stadje Lauterbrunnen en is alleen te bereiken per kabelbaan en smalspoortrein. De kabelbaan vanuit Stechelberg is de meest spectaculaire route omdat deze recht langs een steile wand omhooggaat. Nee, je moet inderdaad geen hoogtevrees hebben zoals ik. Ik kies voor de kabelbaan naar Grüttschalp en dan verder met het treintje omhoog tot station Mürren (met een ligging op 1639 meter het hoogstgelegen dorp van Zwitserland waar een trein komt). Op het station word ik opgewacht door Peter Vollmer van Hotel Regina. Het fa-

miliehotel is meer dan honderd jaar oud en laat zich het beste omschrijven als een Villa Kakelbont in de sneeuw. De grote huiskamer heeft vier zithoeken. Het is einde van de middag en op de sofa's zie ik rozige skiërs luieren met een boek, kinderen spelen een spelletje en op het terras aan de achterkant van het hotel genieten enkele gasten gewikkeld in wollen dekens, van de laatste zonnestralen. Als ik later het terras op loop, begrijp ik pas dat het niet alleen de zonnestralen zijn waarvan zij zo intens genieten. Ik heb vanaf hier 180 graden zicht op de toppen van de Jungfrau (4158 m), de Eiger (3970 m) en de Mönch (4107 m). De drie giganten zijn zo dichtbij dat ik ze bijna aan kan raken.

Het hotel werd een aantal jaar geleden overgenomen door een groep vaste gasten, die wilde voorkomen dat het zou worden afgebroken en er moderne appartementen op de plek zouden komen. 'Alles hier is gericht op behoud,' aldus Vollmer die zelf een van de nieuwe eigenaren is. Met de beperkte middelen die beschikbaar zijn, wordt ieder jaar iets opgeknapt. Vorig jaar waren de schilderijen in de eetzaal aan de beurt, volgend jaar staat de restauratie van de parketvloeren in de bar op het programma. Een paar keer per jaar worden er klusweek-

Het is net Villa Kakelbont in de sneeuw. Hier geniet je, in een deken gewikkeld, van de laatste zonnestralen



Hotel Regina



enden gehouden waarvoor hotelgasten zich kunnen inschrijven. Het loopt storm! Door het statige trappenhuis klim ik naar de bovenste verdieping. De lift, een museumstuk op zich, laat ik even voor wat het is. De kamers blinken uit in eenvoud: krakende houten vloeren, een bed, een wasbak, een tafel en een stoel. Het heeft wel iets van een kloostercel. De meeste kamers hebben toilet en badkamer op de gang. Voor de families die hier logeren en elkaar vaak al jaren kennen is dat geen probleem. De meest recent gerenoveerde badkamers op de tweede en derde etage hebben zelfs een familiedouche met meerdere douchekoppen boven één bak.

CHOCOLADESNOR

Het diner wordt geserveerd in de prachtige art-deco-eetzaal. Vanaf 18.00 uur schuiven de gasten aan de lange tafels. Er gaat een soepterrine rond. Kinderen mogen zelf opscheppen bij het buffet. Ik herken het heimelijke plezier van kinderen die weten dat er even niet op ze wordt gelet en zie een klein meisje in nachtpon wegglijpen met een dubbele portie chocolademousse. Na het eten schuif ik nog even bij in een van de zithoeken waar nu schemerlampen branden en waar druk wordt gekeurd. Onder mijn stoel verstopt zich datzelfde meisje met chocoladesnor. Dit hotel met zijn lange gangen en vele kamers vraagt natuurlijk om verstoppertje spelen. Peter Vollmer raadt mijn gedachten. 'Buiten de schoolvakanties is dit ook een heerlijke, rustige plek voor mensen zonder kinderen.'

Dubbele kamer met ontbijt vanaf € 140
reginamuerren.ch

SKIËN TOT DE DEUR

En dan het dorpje zelf. Zoals gezegd is Mürren autovrij en heeft het een schilderachtige dorpsstraat met aan weerszijde authentieke houten chalets. Rondom Mürren kan goed gewandeld en gesleed worden en het dorp heeft een prachtige schaatsbaan en spa. Maar wie voor Mürren kiest, wil ook skiën. Want het was hier op de Schilthorn (2970 m) dat de Engelsen begin vorige eeuw het alpineskiën uitvonden. De berg werd nog beroemder na de opnames van de James Bond-film *At Her Majesty's Secret Service* met George Lazenby in de hoofdrol.

De steile rit in de cabine omhoog is bijna zo spectaculair als de helikoptervlucht uit de film. Boven in het liftstation is een Bond Experience ingericht. Je kunt er stukken uit de film zien, beroemde dialogen terugluisteren en zelf virtueel stunts. Wie durft doet de Thrill Walk over een pad met een glazen vloer. Daarna is er een 007 Burger of een James Bond Brunch in het restaurant.

Gevorderde skiërs kunnen vanaf de Schilthorn naar beneden over de beruchte zwarte piste nr. 9 (de steilste van de Jungfrau-regio). Ik ga met de cabine terug naar het tussenstation waar de pistes weer gewoon rood en blauw zijn en vanaf waar je de lange dal-afdeling tot in Mürren kunt maken. Altijd een grote extra: skiën tot in het dorp.

Voor wie de Schilthorn te hoog vindt, gaat er vanuit het dorp een tandradbaan omhoog naar de Allmendhubel de je in het skigebied van Winteregg brengt. Een heerlijk skigebied, ook voor beginners. ►



Mürren dorpsstraat



ZWITSERLAND

- SWISS vliegt dagelijks 4 keer van Amsterdam naar Zürich. Informatie en reserveringen, ga naar swiss.com.
- Je ziet Zwitserland het mooist vanuit de trein! Informatie over de OV-voordeelpassen van het Swiss Travel System MySwitzerland.com/treinreizen.
- Voor info over Mürren en de regio kijk op jungfraueregion.swiss.
- Voor meer uitgebreide informatie over vakanties naar Zwitserland en boekingen, kijk op MySwitzerland.com of bel 00 800 100 200 30.

Glooiende hellingen, vriendelijke heuvels en prachtige afdalingen door de bossen. Precies zoals de luie mooi-weer-skiër het graag ziet



Frankrijk, Cantal

SKIËN OP DE VULKAAN

Hotel Auberge des Montagne
Waar Frankrijk, Pailherols, Cantal

In de zomer heb ik er wel gewandeld en gefietst, daar in die Franse Auvergne, maar dat ik er ooit nog eens op ski's naar beneden zou glijden, wie had dat gedacht? Skiën in het Centraal Massief is een ontdekking. Je komt er niet boven de 1885 meter wat het wel tot een gebied maakt voor de échte wintermaanden januari en februari. Bijkomend voordeel is dat je al een flink stuk richting het zuiden van Frankrijk zit. Dus als het zonnetje erbij komt is het meteen lekker.

Het Centraal Massief bestaat uit een keten slapende vulkanen en hooggelegen plateaus. Je skiet dus letterlijk op een vulkaan. Het skiresort Le Lioran (1160 -1850 m) is de grootste van drie skigebieden in deze regio. Met totaal 17 liften en 60 km piste een behoorlijk gebied waar zowel beginners als matig gevorderden prima uit de voeten kunnen. Wat meteen opvalt zodra je de lift naar boven neemt, is de uitgestrektheid. Glooiende hellingen, vriendelijke heuvels en prachtige afdalingen door de bossen. Precies zoals de tikje luie, mooi-weer-skiër het graag ziet. Voor dit type skiër is het vertier langs de piste natuurlijk ook belangrijk. Een topadres voor de lunch is Le Bufadou, aan de piste net boven het dalstation. Ze serveren er een salade van kleine smaakvolle linzen uit St. Flour en een hamburger van rundvlees uit het nabijgelegen stadje Salers. Bufadou heeft trouwens ook eenvoudige gastenkamers voor wie direct aan de piste wil logeren. lebufadou.fr

Aan de andere kant van de Plombe du Cantal ligt het skigebied van Prat de Bouc. Bij de Buron kun je lunchen met regionale specialiteiten als truffade (een soort stampot met kaas) en pachade (soort dikke eierpannenkoek met ham en Cantal-kaas). pratdebouc.fr

Dit gebied leent zich trouwens uitstekend voor een middag toerskiën. Naast het restaurant kun je materiaal huren.

ALTIJD KERST

Hoewel het heerlijk skiën is in Le Lioran verdient de architectuur van dit skistation geen schoonheidsprijs. Wie niet per se direct aan de piste wil logeren, doet er goed aan een van de gezellige Franse dorpen in de omgeving op te zoeken. Dus einde

dag rijd ik terug naar het stadje Murat. Na een klim omhoog, rijd ik tegen de schemer Pailherols binnen. Een tiental boerderijen, gebouwd rondom een kerk. Er ligt een dik pak sneeuw en ondanks dat het februari is, brandt er kersverlichting tegen de gevel van Auberge des Montagnes. Gezelligheid kent geen tijd!

Auberge des Montagnes en dependance Chez Marie worden gerund door de zussen Marie en Coralie samen met hun mannen Vincent en Stéphane. Pa en ma die officieel met pensioen zijn, zijn dagelijks achter de receptie te vinden en dat is precies wat dit hotel z'n ziel geeft. Hier ben je geen hotelgast maar je logeert bij de familie Combourieu. Dus voor ik naar mijn kamer mag, drink ik een glas lokale wijn bij de haard en blader ik door het familiealbum met oude foto's van het hotel. Beneden in de intieme eetkamer wordt 's avonds een vast menu voor hotelgasten geserveerd.

BOERENSOEP EN BOSBESSENFLAN

De volgende dag maak ik samen met vader Dédé Combourieu een sneeuwwandeling naar de Buron de Bâne. Het hotel mag hij dan aan zijn dochters overlaten, de oude buron is zijn grote passie. De herdershut gebouwd van grote keien is typisch voor deze regio en ligt een stuk boven het dorp. In de zomermaanden kun je er ook overnachten in het stro. Vandaag wandelen we er naartoe voor een lunch. We eten een boerensoep gevuld met uien, brood en Cantal-kaas aan lange houten tafels voor het haardvuur. Daarna is er bosbessenflan met een lokaal likeurtje. Om een beetje op te warmen want inmiddels sneeuwt het buiten en is de verleiding groot in de buron te blijven.

Dubbele kamer met ontbijt vanaf € 65 per nacht auberge-des-montagnes.com ▶

Meer weten over wintersporten in de Cantal, kijk op cantal-destination.com
Voor info over de regio kijk op [Frans Bureau voor Toerisme.nl/france.fr/nl](http://FransBureauvoorToerisme.nl/france.fr/nl)



Le Buron



Auberge des Montagnes



Dependance Chez Marie

P.S.

• **Reis je met een groep familie of vrienden?** Een dal verder, met prachtig uitzicht op de vulkaan Puy de Mary, zit Auberge d'Aijean van Valérie et Bruno Fabre. Deze verbouwde boerderij heeft 7 kamers en 21 bedden en kan in z'n geheel afgehuurd worden. *Dubbele kamer met ontbijt vanaf € 65 auberge-puy-mary.com*

• **Romantisch met z'n tweetjes?** Huur de lodge in de achtertuin van Alta Terra met hot-tub. Dit B&B van Stéphane en Virginie Serre is echt een *best kept secret* (nu niet meer dus). *Vanaf € 120 per nacht voor twee personen (minimum van 2 nachten) altaterra-cantal.com*

• **Kleine culinaire detour?** Mis de Epicerie de Dienne niet! Na twintig jaar keihard werken in zijn eigen restaurant in Parijs wist de Britse chefkok Chris Wright een ding zeker: hij wilde nooit meer een eigen restaurant. Hij vertrok naar de Auvergne, streek neer in het gehucht Dienne en startte een simpele epicerie met vier tafels. Maar het lekte al snel uit dat er daar verdacht goed werd gekookt en het grootste foodblog van Frankrijk benoemde Epicerie de Dienne tot Beste bistro op het Franse platteland. Sindsdien is het er volle bak zowel voor lunch als diner. Vooraf reserveren is een aanrader. lepiceriededienne.com

3x SNEEUW OF GEEN SNEEUW

1 ZWEDEN: ARE

JAN's hoofdredacteur Esther was afgelopen kerstvakantie met haar familie het Zweedse Are. Wintersport in Zweden is volgens haar écht iets anders dan in de Alpen: de bergen zijn niet zo hoog en het wordt er in de winter vroeg donker, maar daarentegen is het een ongelooflijke knusse, bijzondere bestemming voor een sneeuw- en ijsvakantie. Esther kwam dan ook razend enthousiast terug, mede door haar ervaring met langlaufen – of, een stuk sexier: crosscountry skiën. Dit is in Scandinavië een veel beoefende sport en fysiek gezien veel uitdagender dan skiën, bovendien geniet je eigenlijk meer van de natuur en is het lekker rustig. Ook niet verkeerd: onderweg kom je allemaal afgetrainde Zweden tegen die met hun honden of baby's in sleetjes ook aan het crosscountry skiën zijn. Maar behalve op deze manier flink wat calorieën verbranden kun je in Are nog veel andere leuke winteractiviteiten doen. Zoals sleeën met honden, curling (wat echt heel grappig is) of ijsvissen. In Are staat overigens ook het mooie designhotel Copperhill Mountain Lodge, dat over een fijne spa beschikt, want dagelijks de sauna induiken hoort natuurlijk ook bij een wintersport in Zweden. Wie met een grote groep is kan via Copperhill ook een super-de-luxe villa huren, geschikt voor wel 15 personen. *Copperhill.se vanaf € 232 per nacht voor een tweepersoonskamer*



ROBYTRABUCCHI

2 ITALIË: LIVIGNO

Dit Italiaanse bergdorp, ook wel de openluchtsportschool van de Alpen genoemd, is een walhalla voor zowel de recreatieve als de professionele outdoorsporter. Livigno ligt op 1800-2900 meter hoogte en is daarmee ideaal voor veel outdoor-activiteiten. Dit is de kenners niet ontgaan; de freestyle- en snowboardwedstrijden van de Olympische Winterspelen 2026 worden in Livigno gehouden. Naast de sneeuwspporten is deze onontdekte Italiaanse parel geschikt voor mountainbiken, klimmen, golfen en hiken. Ook kun je watersporten beoefenen op het Lago di Livigno. Na alle sportiviteit biedt wellnesscentrum Aquagranda de nodige ontspanning. Hier kun je je tegoed doen aan scrubs, sauna's, stoom- en zoutwaterbaden en meditatie. In de verscheidene cafés, restaurants en koffiebarretjes die er in het dorp te vinden zijn proef je de traditionele Italiaanse keuken. Livigno is een sportieve vakantiebestemming met flair – met die heerlijke warme, Italiaanse gastvrijheid.

3 OOSTENRIJK: TIROL

Vanwege de hoogteligging van Tirol kun je hier al vanaf oktober de piste op. Op de Hintertuxer Gletscher zijn de skiliften zelfs het héle jaar open. Tirol heeft een veelheid aan gebieden. Een groot deel hiervan is gespecialiseerd in gezinsvakanties, maar ook voor de freestylers heeft Tirol een scala aan sneeuwparke te bieden. Een aantal keer per week wordt een groot deel van de pistes 's nachts verlicht, waardoor er ook in de nachtelijke uren nog een afdaling kan worden gemaakt om vervolgens gelijk door te sjezen naar de après-ski. Naast de ideale ski-omstandigheden staat Tirol ook bekend om zijn winterwandelingen. Je loopt dan op goed begaanbare paden door sprookjesachtige landschappen waar je geniet van stilte, ontspanning en een waanzinnige natuur. Er worden verschillende wandeltochten georganiseerd; zo heb je bijvoorbeeld een fakkelwandeling, een wandeling die begint bij volle maan en eindigt met een zonsopgang en een wandeling waarbij je van alles leert over de dieren- en plantenwereld. Langs de routes zijn gezellige berghutten te vinden waar je in alle rust van een kopje koffie kunt genieten. Tirol heeft voor ieder wat wils en blinkt uit in gastvrijheid. ■



TEKST LIEVE COLSEN